

EEN WEEKBLAD MET MICKEY EN KUIFJE



Nr. 12

21 maart 1964

Voor abonnees 35 ct.

Losse nummers 45 ct.



© 1964 Walt Disney Productions  
© 1964 De Geillustreerde Pers N.V.  
© 1964 Editions Lombard



# HALLO, beste vrienden!

**K**IJKEN jullie eens naar de datum, vóór op deze PEP. Jawel, 21 maart: de lieve lente heeft dus haar intrede gedaan. Ondanks allerlei pessimisten die weinig van de naderende lente en zomer verwachten, verheugen wij ons toch elk jaar weer als het zover is.

Je ziet het al zo fijn aankomen; zo half januari begint het eigenlijk al, als het 's morgens niet meer zo lang donker blijft. De dagen lengen en we zijn op weg naar een tijd waarnaar we drie donkere maanden hebben verlangd: een tijd van groenende en ontluikende natuur, van blauwe luchten en milde zonneschijn. De tijd die ons doet uitzien naar vakantie, sport en spel onder de wijde blote hemel, naar kampeergenoegen en trektochten. We gooien ramen en deuren open en laten de goede lente binnenkomen: de lente die overal komt en overal welkom is. We vliegen eruit, want de huiselijke haard hebben we al weer lang genoeg gezien. We vliegen eruit en waar komen we terecht? We weten het soms niet, maar in ieder geval landen we een week voor Pasen, op het Paaseiland, dat eiland vol geheimen en met zijn ontzaglijke beelden, dat onze landgenoot Roggeveen in 1722 ontdekte; we vliegen eruit met „Le Geant”, die reuze



Hoe geweldig groot de beelden op het Paaseiland zijn, blijkt wel als je de man die ernaast staat, ermee vergelijkt.

ballon van mijnheer Nadar, en met de Lockheed Neptune en Lockheed Orion, waarover Hugo Hooftman jullie op pag. 25 en 26 onderhoudt. En intussen gaan we met z'n allen de zon tegemoet!

## KWARTAAL-ABONNEES, ATTENTIE ALSTUBLIEFT!

Op 1 april a.s. vervalt de kwartaal termijn van f 4,55.

## ONTVANGT U DIT BLAD PER POST?

Betaalt U dan uiterlijk 1 april op gironummer 477682 t.n.v. DE GEILLUSTREERDE PERS N.V., Stadhouderskade 85, Amsterdam. (Zet U vooral op de voor ons bestemde strook: „voor lopend postabonnement PEP”, en de naam en het adres zoals die op de adresband staan).

## WORDT HET DOOR DE WEDERVERKOPER BEZORGD?

Stort U dan uitsluitend op het giro-nummer van het Bijkantoor waar- onder U ressorteert. De wederverkoper kan U dit nummer geven en onze administratie weet het ook; die meldt het U op verzoek.

BIJ VOORBAAT ONZE DANK!



## VOOR PIENTERE **PEP** PUZZELAARS

### WAT IS MIJN BEROEP?

Ik ben een vroege kampeerder. Kun je ook zien wat ik in de maatschappij doe? Het eerste deel van mijn beroep laat ik van mijn sigaret vallen. Wanneer het in het water komt maakt het net zo'n geluid als wanneer ik tussen mijn tanden blaas. Kijk maar op de tekening. En dit is de tweede lettergreep van mijn beroep. De derde letter-

greep van mijn beroep is de moeilijkste niet. Op de tekening steek ik er juist met mijn bovenlijf uit. Nu vertel ik niets meer en vraag alleen maar: Wat is mijn beroep?

Schrijf het gevonden woord op een briefkaart en stuur deze vóór 26 maart naar Redactie-Pep, Postbus 1444, Amsterdam. Schrijf in de linkerbovenhoek aan de ADRESZIJDE van de briefkaart: Pep-prijsvraag nr. 12.

DE OPLOSSING van prijsvraag nr. 10 luidt: **GRAAT**.

### PRIJZEN:

1e prijs: horloge; 2e prijs: fototoestel; 3e prijs: tafeltennis spel; 4e prijs: kruiswoordspel; 20 troostprijzen: een boek.

### DE WINNAARS VAN PRIJSVRAAG NR. 5 ZIJN:

1e prijs: Bertus de Rooy, v. 't Hofpad 18, Assen; 2e prijs: Leny v. Elst, Schermalaan 50 A, Rotterdam-3; 3e prijs: M. en P. Boelen, Den Haagstr. 7, Heerlen; 4e prijs: H. en M. Batenburg, Paul Scholtenweg 2, Eindhoven.

De winnaars van een troostprijs krijgen deze, zonder dat hun naam in PEP komt te staan, thuis gestuurd.

## BARTJE







# Ton en Tineke



door Franquin



© 1964 Editions Lombard



# PEP

## in het land van BOEM-BOEM

Pep en zijn vrienden zijn voor de rechtbank van de BOEM-BOEM verschenen en schuldig bevonden. Pep beledigt de Grote Tovenaar en eist een duel met de boemerang, terwijl hij zo'n wapen nog nooit heeft gehanteerd...

Alweer een duell! Geweldig!  
Fantastisch! Jammer dat ik  
niet mag wedden en honderd  
kokosnoten  
mag zetten  
op de  
overwinning  
van Pep!

Man, die  
kokosnoten  
krijg je nooit  
met zo'n tegen-  
stander als de  
Tovenaar!







Woef! Dat scheelde  
naar een haartje, Pep!  
Dit verhaal was bijna  
vroegtijdig  
afgelopen!



Ai! Dat is  
waar ook! Die  
rare dingen komen  
terug naar de werper  
Bukken,  
Stef!



Precies  
wat ik dacht!  
En raak ook!

© 1964 Walt Disney Productions



1...2...3...4...  
5...6...7...8...  
9...10... Knock out!  
Verder dan 10 mag ik  
helaas niet  
tellen...



Wegens tijdelijke  
ongesteldheid van de  
Grote Toveraar wordt  
het duel voor  
onbepaalde tijd  
opgeschort!



Er valt verder  
nergens op te  
wachten vreem-  
delingen! U gaat  
nu achter slot  
en grendel



Even later...

Mooi,  
Pep, je hebt tijd gewonnen  
maar

nu?

Vlug, professor! U moet snel  
iets voor ons bedenken om  
hier uit te raken, anders ziet  
het er donker voor ons uit!

Ach, had ik maar wat gereed-  
schap! Maar al mijn spullen  
zijn in de koffers  
achtergebleven! Ik ben  
gewoon machteloos zonder  
gereedschap!



Nu is het  
ogenblik aan-  
gebroken waarop  
ik de situatie moet  
redden! Jongejonge,  
als ze mij toch eens  
niet hadden,  
zeg...



Wat een geluk dat ik de laatste weken  
zo weinig te eten heb gekregen! Nu ben  
ik zo vermagerd, dat ik zonder enige  
moeite tussen deze tralies naar buiten  
kan glippen! Nu maar hopen dat ik niet  
wéér word gesnapt!





# MICHEL VAILLANT CIRCUIT





# VAN DE ANGST

De Europese rennersploeg neemt op het circuit van Sebring de strijd op tegen de Amerikaanse en de Russische coureurs. De Engelse racer, Bill Rix, raakt bewusteloos, maar overleeft het ongeluk. De politie stelt een onderzoek in...



Dit is de stand na acht uur rijden:  
1. Corvette nr. 6;  
2. Scarab nr. 7 op 20"  
3. Vaillante nr. 1 op 45";  
4. Zil nr. 11 op 1' 40";  
5. Lister nr. 2 op 2', gevolgd door Wolga 12, Devin 8, Aston Martin 3, Bogar 9 (op 1 ronde). De andere wagens hebben een grotere achterstand.

Michel knijpt opnieuw achter het stuur. Hij zal de laatste vier uur uitrijden. Het is zijn taak de achterstand in te halen en de leiding te nemen...



VEEL GELUK, MICHEL!

VROAP

VROAP



Intussen komt de vader van Agnes terug met goed nieuws...



Bill maakt het uitstekend! Het was geen vergif, maar een verdovend middel.

'n Verdovend middel?! Maar dat is even moorddadig als vergif!



Zo denk ik er ook over. Het verdovend middel werkte twee uur later. Het begon met duizeligheid en tenslotte was de racer bewusteloos, zodat hij geen meester was over 't stuur

Gelukkig kon Bill nog op tijd zijn snelheid verminderen.

Morgen is hij weer op de been. De inspecteur zal wel gauw weer komen. Maar ik heb hem aan het verstand gebracht dat niemand van ons dit gedaan kan hebben!



Maar wie heeft het dan op Bill gemunt?

Ik kan me niet indenken dat die aardige knaap vijanden heeft. Ik begrijp er niets van!

Ik heb de inspecteur verteld over 't voorval met Cardenio. Onze ploeg heeft hem tegengehouden toen hij wilde vluchten. Misschien heeft hij zich willen wreken...



Maar hij wist toch niet welk kopje Bill nam?

Kom, Bill is gered. Laten we terugkeren naar onze racewagens!

De Aston Martin raakt achter, maar Michel slaagt erin de twee Amerikanen in te halen...



Deze drie racers dingen naar de overwinning. Tenzij een Rus...





De zon gaat onder over Sebring.

MARTINI & ROSSI

Koplampen slitsen aan.

Intussen is Michel aan zijn laatste stop toe.

Daar is de inspecteur weer. Zonder hoed op en het stompe sjaar ziet hij er iets sympathieker uit.

Ik heb Cardenio, de monteur gesproken. Hij is niet de schuldige, want onmiddellijk nadat...

**VROOOAAAAARR  
ROOWAAAAAA**

...hij hier was weggestuurd is hij naar een café gegaan om zijn teleurstelling te verdrinken. Hij zit er nog... De eigenaar kan het getuigen.

Ik moet de schuldige dus hier zoeken. Ik zal mijn onderzoek zo onopvallend mogelijk instellen. Na de races zal ik eerst u ondervragen!

Wij willen niets liever dan dat deze nare zaak wordt opgehelderd, inspecteur...

Eindelijk krijgt Michel het teken op volle snelheid te rijden.

**VROOOAAAA**

Hij zal alles uit de „Vaillante“ proberen te halen! Hij zit nog achter de Amerikanen, maar aan 't begin van de rechte baan vraagt hij vrije doortocht.

Intussen heeft er een botsing plaats gevonden tussen de Durlite van Juan Perez en de Devin van de Canadees Cartier...





De racers hebben geen schrammetje, maar de wagens zijn lelijk beschadigd en kunnen niks verder rijden.



Ongelukken volgen elkaar op. De Rus Narkine rijdt naar zijn stand, want er is iets met de koppeling van zijn wagen.

Michel heeft de leiding. Met vijf seconden voorsprong op zijn tegenstanders passeert hij de stands. De Amerikanen vechten nog voor 'n overwinning.



Maar, jammer voor hen... Fantastisch! Michel wint drie seconden per ronde op hen!



Nog 45 minuten rijden... Ik hoop maar dat de „Vaillante” het zal uithouden!



© 1964 Editions Lombard

De „Vaillante” vergroot zijn voorsprong nog steeds. Warson en Danver begrijpen dat Michel de overwinning zal behalen. Zij vechten nu voor de tweede plaats...



Met angstige spanning volgen de toeschouwers de hardnekkige strijd tussen de twee Amerikanen. Iedereen weet wat er kan gebeuren wanneer twee coureurs koppig om dezelfde plaats vechten.



En ook nu zal het slecht aflopen...



Danver mist de bocht. Zijn wagen slaat tegen de kant van de baan en vliegt de lucht in. De coureur wordt ernstig gewond.

WORDT VERVOLGD





# POSTZEGELS EN... DE NEDERLANDSE ANTILLEN



**E**EN reisje — op postzegels — naar de Nederlandse Antillen is dubbel interessant: we doen dan wat aardrijkskunde op en geschiedenis.

Curaçao werd in 1499 ontdekt door Alfonso de Ojeda en kwam daarna spoedig in het bezit van Spanje. Pas in 1634 werd Curaçao Nederlands.

Toen dat in 1934 dus 300 jaar geleden was, gaf Nederland, naar aanleiding daarvan, twee postzegels uit; beide zegels laten een gezicht zien op de haven van Willemstad, de hoofdstad van de eilandengroep. De zegel van 6 ct. toont de moderne haven met olietanks, de 12½ ct. een 17e-eeuws oorlogsschip voor de kade. Curaçao zelf gaf een grote serie uit van 17 zegels.

De oudste inwoners waren Caraïben, een Indiaans ras, die door de Spanjaarden als slaven werden weggevoerd. Om met succes te kunnen koloniseren voerde de West Indische Compagnie negerslaven in. (De opheffing van deze slavernij hebben wij nog onlangs herdacht.) De huidige bevolking bestaat uit blanken, Portugese joden en halfbloeden. Deze laatste groep is ontstaan door vermenging van afstammelingen van de negerslaven met andere bevolkingsgroepen. Deze halfbloeden — en ook wel blanken — spreken een soort negerspaans, het Papiamentu.

Eerst na wereldoorlog I kwam het economische leven op hoger peil. De komst van aardolie bracht er welvaart en maakte van Curaçao een modern industrieel centrum met Willemstad als belangrijke wereldhaven. Het eiland zelf brengt geen olie voort, doch raffineert ruwe, uit Venezuela afkomstige olie; daarnaast heeft alleen de fosfaatwinning door de Mijn Maatschappij Curaçao nog enige betekenis.

De Nederlandse Antillen omvatten in totaal zes eilanden: Curaçao, Aruba en Bonaire behoren tot de Benedenwindse Eilanden, terwijl Saba, St. Eustatius en St. Maarten de Bovenwindse Eilanden uitmaken. De eilanden vormen het reisdoel voor vele toeristen (hoofdzakelijk Amerikanen). Ook worden er veel conferenties gehouden; zo vond in 1957 het Caribisch Congres voor Geestelijke Volksgezondheid op Aruba plaats. Toeristen en conferenties, dat betekent behoefte aan hotel-accommodatie en dat die er kwam, vertellen ons de postzegels ook. Eind 1957 werd in Willemstad het „Hotel Curaçao International” geopend en in juli 1959 het „Hotel Aruba Caribbean” op Aruba. Dat Aruba het toen ook niet kon stellen zonder behoorlijk drinkwater, bewijst de 20-ct.-zegel, die ons de op 16 oktober 1959 in gebruik genomen waterdistillatie-inrichting laat zien. Op Bonaire werd eind augustus 1963 de hotelruimte uitgebreid door de opening van een 30 kamers tellend hotel, waarvoor op 31 augustus een bijzondere postzegel werd uitgegeven. Bonaire is in grootte het 2e eiland en vormt een belangrijke toeristische attractie. Het klimaat is er tropisch, maar een constante passaatwind zorgt voor een aangename afkoeling. Er zijn mooie stranden en verlaten zoutpannen uit de tijd van de West-Indische Compagnie.

Sinds 15 december 1954 zijn de Nederlandse Antillen geen koloniaal bezit meer. Ter gelegenheid hiervan werd een postzegel uitgegeven; daarnaast verschenen nog andere waarden met een andere kleur.

Het eerste lustrum van het Statuut werd door de Antillen en Suriname in 1959 met de uitgifte van postzegels herdacht, doch in Nederland is bij dit feit helaas — althans op postzegels — niet stilgestaan.







# TEXAS JOHN SLAUGHTER

Bill Comstock, die vóór zijn gevangentijd lid was van de bende van de Indianenleider Geronimo, werkt nu op de ranch van John Slaughter. Als hij op een dag de omheining van de ranch repareert, wordt hij aangevallen door twee Indianen ....

OP DAT OGENBLIK ZIEN JOHN EN EEN VAN ZIJN RANCHERS DAT BILL IN MOEILIKHEDEN ZIT....



**B**ILL COMSTOCK VERTELT WAT ER GEBEURD IS....



**L**ATER, IN HET KAMP VAN GERONIMO...





HIJ ZAL DE WOEDE VAN GERONIMO VOELEN... DOOR DE PIJN VAN EEN KOGEL!



EEN WEEK DAARNA DRIJVEN JOHN SLAUGHTER EN ZIJN RANCHERS EEN GROTE KUDDE VEE NAAR EEN GOEDERENSTATION, DAT KILOMETERS VERDEROP LIGT....



HIYAAAAAH!  
VOORUIT!

BILL COMSTOCK, DIE NU AAN HET WERK GEWEND IS, WERKT HARD EN GOED....



VOORUIT!  
HIYAAAAAH!

OP EEN HEUVEL, DAAR NIET VER VANDAAN...

ZE SLAAN HUN KAMP BIJ DE RIVIER OP... TEGEN DE AVOND VALLEN WIJ AAN!



LAAT IN DE MIDDAG, ALS HET VEE AAN 'T DRINKEN IS, SLAAN DE MANNEN EEN KAMP OP....



WE HOUDEN OM DE BEURT DE WACHT. BILL, CASEY, SAM... JULLIE DRIEËN RIJDEN LANGS DE RIVIER. GOED UITKIJKEN!

BEGREPEN!

WAAKZAAM TUURT BILL COMSTOCK DE ONTREK AF....



HET IS VERDACHT RUSTIG... DE STILTE VOOR EEN STORM?

MAAK JIJ JE ERGENS ZORGEN OVER? GERONIMO SOMS?

IK KEN GERONIMO, CASEY! DEZE PLEK EN DIT UUR ZOU MIJ KIEZEN VOOR EEN OVERVAL...



BANG VOOR HEM?

WAT... WAT BEDOEL JE DAARMEE?



NOU, EH... JE ZOU WEL 'NS VAN PARTIJ KUNNEN VERANDEREN, ALS WIJ AAN DE VERLIEZENDE HAND WAREN.



JE WEET HOE IK ER OVER DENK! IK BEN GEEN VERRADER.

IK HOOP HET, JONGEN... IK HOOP HET WERKELIJK!



ALS DE ZON ONDERGAAT, GEEFT GERONIMO ZIJN MANNEN HET BEVEL WAAR ZIJ OP GEWACHT HEBBEN....



GA SNEL... JAAG HET VEE OP EN VANG ZOVEEL JE KUNT. DRIJF HET NAAR HET RAVIJN!



EVEN LATER  
GAAN ZIJ  
TOT DE AAN-  
VAL OVER

**GERONIMO!**

ZE PROBEREN HET  
VEE OP TE JAGEN!



JOHN SLAUGHTER EN ZIJN MAN-  
NEN VOEREN EEN VERBETEN  
STRIJD....



...MAAR ZIJ WAREN NIET VOORBE-  
REID OP DEZE GOED UITGEVOERDE  
OVERVAL....



HÉ! WAAR GA  
JIJ NAAR TOE?

IK MOET ZE  
TEGENHOUDEN!



DE JONGE HALFBLOED RIJDT  
OP GERONIMO AF



HIJ WERPT ZICH UIT  
HET ZADEL...



...OVERMANT DE INDIANENAANVOER-  
DER EN SCHREEUW EEN BEVEL...



GERONIMO IS MACHTELOOS  
EN GEHOORZAAMT.



DE INDIANEN GEVEN HET BEVEL  
AAN ELKAAR DOOR

GERONIMO IS IN GEVAAR.  
WE MOETEN DOEN WAT  
HIJ ZEGT.



Bill Comstock weet hoe hij Geronimo moet aanpakken, maar zullen alle Indianen gehoor geven aan het bevel van hun leider? En zal Geronimo deze vernederende afloop van de overval op zich laten zitten? Volgende week hoor je hoe dit afloopt!





EEN DAME HEFT GAUW MEDELIDJEN. ZE BRENGT JE MET EEN AUTO NAAR HET ZIEKENHUIS EN ZEGT DAT ZE ALLE REKENINGEN BETAALT. IK DOE NET OF IK ERG MISSELIJK BEN EN KLAAG OVER HOOFDPIJN EN MAAGPIJN. DAN ZEGT DE DOKTER ALTIJD DAT IK EEN SCHOK HEB EN STOPT ME EEN WEEK IN BED. EN IK EET ALS EEN VORST! HET IS EEN KLEIN KUNSTJE.



©1964 - K.F.S. Opera Mundi





# HET PAASEILAND



**D**OOR de geïsoleerde ligging van het Paaseiland, dat zijn naam ontleent aan het feit dat de Nederlandse zeevaarder Roggeveen het op Paasdag 1722 ontdekte. Is dit stukje grond altijd omgeven geweest met een waas van geheimzinnigheid en heeft het al dikwijls aanleiding gegeven tot de wonderlijkste veronderstellingen. Twee eeuwen hebben de wetenschapsmensen nodig gehad om enkele van de raadsels omtrent dit eiland op te lossen. Op die bewuste paasdag dat Roggeveen het eiland betrad, viel het hem al dadelijk op dat de bewoners zich onderscheidde in twee typen: de „Lang-oren“, mensen met een forse gestalte en blanke huid, en de „Kort-oren“, die gedrongen van bouw waren en een donkergetinte huid hadden. De „Lang-oren“ ontleenden hun naam aan het feit dat zij hun oor-lellen doorboorden en daarin zware versieringen meedroegen. Wat Roggeveen echter het meest verbaasde, waren de vele reusachtige beelden die her en der over het eiland lagen verspreid. Hoe de bewoners, met hun zeer primitief gereedschap, deze beelden hadden kunnen vervaardigen en over het eiland voeren was hem een raadsel. Toch moet het transport in vroeger tijden niet zo'n probleem geweest zijn. Het eiland was toen nog bedekt met een hoog, glad gras, er was voldoende hout voor roihouten, en bovendien was het transport een feestelijke gebeurtenis, waaraan alle stamleden actief deelnamen (de grootste afstand die zij aflegden, was ca. 15 km). Roggeveen werd gevolgd door andere ontdekkingsreizigers: Spanjaarden (1770), Cook (1774), Fransen (1786). Maar eerst in 1955, toen de beroemde ontdekkingsreiziger Thor Heyerdahl een jaar op het eiland was geweest, kwam er wat licht in de „zaak“ van het Paaseiland. De „Lang-oren“ waren waarschijnlijk de eerste bewoners, afkomstig van het Zuidamerikaanse vasteland, die zich daar in het begin van de christelijke jaartelling vestigden. Daarna, ongeveer 3 à 4 eeuwen geleden, zetten de „Kort-oren“ afkomstig uit Polynesië, daar voet aan wal. Dezen werden door de eerste bewoners al spoedig tot slavernij gebracht en gebruikt voor het maken van de geweldige beelden. Deze toestand duurde vele jaren, totdat de verdrukte „Kort-oren“ in opstand kwamen. Na een langdurige, felle strijd werden de „Lang-oren“ vernietigd. De overwinnaars haalden de beelden omver en lieten ze aan hun lot over. De beelden (157 in getal) variëren in afmeting van 20 m (onafgemaakt, liggend in de groeve van de vulkaan Ranoraraku) tot 4 à 5 m voor die van de ahu's, een soort altaren waarop zij werden geplaatst. Over de zin van de beelden is niets bekend; wellicht stelden zij beroemde vergoddelijke voorouders voor.

Minder bekend zijn de rotstekeningen die in groten getale op het eiland worden gevonden. Een grote rol speelt daaronder de uitbeelding van een gebogen mannenfiguur met als hoofd de kop (of snavel) van de fregatvogel, en vaak een ei in de hand. Het is waarschijnlijk de uitbeelding van de god Makemake, de centrale figuur in de vogelverering, die ieder jaar o.m. tot uitdrukking kwam in een wedstrijd om het vinden van het eerste ei







# HET PAAS-EILAND

WETENSWAARDIGHEDEN OVER

1. De positie van het eiland;
2. Fragment van een gebedssteen;
3. Detail van hiëroglifenschrift;
4. De Polynesische naam van het eiland;
5. Inheemse lans en harpoen;
6. Doorsnede van een grotwoning;
7. Door kelen verborgen ingang;
8. Verbindingsgang met woning;
9. Hoofdvertrek;
10. De verschillende fasen bij het uithouwen van een beeld;
11. Met zulke bijlen werden de beelden uit het vulkanische tufsteen gehakt;
12. Een exemplaar

PCP  
PLAAT



## 4

2



7



8



10



17







**H**OEWEL de mens altijd wel heeft willen vliegen, was 't tot aan de achttiende eeuw nog helemaal niet duidelijk hoe hij van de grond los moest komen. Pas in 1783 knutselden twee ondernemende Fransen, Joseph en Etienne Montgolfier, een apparaat in elkaar dat ertoe te krijgen was de lucht in te gaan. Het was een vrij gammelt geheel, opgebouwd uit papier en linnen, bij elkaar gehouden door middel van knopen en knoopsgaten. De grootte en vorm van hun luchtvaartuig brachten de Montgolfiers er toe het een „ballon” te noemen, wat grote bal betekent. Vlak vóór elke vlucht moest de ballon gevuld worden met hete lucht, anders weigerde hij de grond te verlaten. Overigens waren de vluchten toen bijzonder kort. Zo gauw de lucht was afgekoeld, daalde de ballon en was alles weer voorbij. Er ging een juichkreet op onder de ballonvaarders toen het waterstofgas ontdekt werd. Met dat gas in het omhulsel van hun ballons konden zij dagenlang in de lucht blijven. En hoewel er verscheidene ernstige ongelukken gebeurden doordat het gas ontplofte, bleek de ballon nu toch een belangrijke aanwinst in het verkrijgen van gegevens over weer en wind. Het

land was de natuurlijke verblijfplaats voor de mens, de zee had hij veroverd, nu was de eerste stap gezet in de onmetelijke ruimte. Mannen en vrouwen droegen door hun moed en doorzettingsvermogen hun steentje bij aan de ontwikkeling van de luchtvaart, maar van geen van hen zijn zulke opwindende verhalen overgeleverd als van Felix Nadar, de Fransman die behalve tekenaar, schrijver en fotograaf ook een enthousiast ballonvaarder was. Hij stortte zich trouwens in alles wat maar enigszins met luchtvaart te maken had. Hij was erelid van de pas opgerichte Franse Vereniging voor de Luchtvaart, die — en daar schijnen verenigingen méér aan te lijden — meteen al gebrek aan geld had. Om zijn vereniging een goede reclame te bezorgen, bouwde meneer Nadar een geweldige ballon, die zo'n zestig meter hoog was. Hij noemde hem „Le Geant”, wat „De Reus” betekent, een echt niet misplaatste of zelfs maar overdreven benaming. Onder de eigenlijke ballon hing een compleet huis met twee verdiepingen. De eerste verdieping van dit verbazingwekkende luchtverblijf bevatte een eetzaal, een keuken, een drukpers en een volledig uitgeruste donkere kamer voor het ontwikkelen en afdrucken van de foto's, die Nadar onderweg zou nemen. Op de tweede verdieping bevonden zich, telkens drie boven elkaar, de slaapplekken voor de passagiers. Boven op dit merkwaardige bouwwerk was een uitkijkpost ingericht en daar bevond zich tevens een soort stuurhut, hoewel er van sturen natuurlijk nauwelijks sprake was. Veel verder dan de ballon in een op-en-neer-gaande beweging brengen, kon de „stuurman” niet.

In de herfst van 1863 gingen meneer Nadar en vijftien van zijn vrienden de lucht in om daar, tijdens een etentje bij maanlicht, op een toepasselijke wijze de officiële oprichting van de Luchtvaart-Vereniging te vieren. Ter-

wijl de gasten zich op een beschaafde manier volstopten met eten en drinken, dreef de ballon langzaam naar een mistbank toe. Uit veiligheidsoverwegingen bracht de stuurman de reus wat dichterbij de grond, maar de rust van de avond was daar inmiddels verstoord door een hevige storm, die een onweersbui met zich mee had gebracht. „Le Geant” werd door de storm gegrepen en meegesleurd. Bonkend en krakend slingerde de ballon zich over het land; bomen werden ontworteld, schoorstenen afgerukt, paarden en koelen op de vlucht gejaagd. De reus legde die nacht een afstand af van meer dan zeshonderd kilometer. Bij de Duitse stad Hannover werd hij voor de zoveelste keer tegen de grond gesmaakt, maar het was tevens de laatste keer. De resten van het eens zo trotse gevaarte gaven daar de strijd op. Als door een wonder werd niemand tijdens deze tocht gedood. Meneer Nadar was de enige gewonde: twee gebroken benen was voor hem de prijs van deze stunt. Maar hij vond dit geen reden om er nu maar mee op te houden! Hij liet wat er nog van „Le Geant” over was, naar Parijs vervoeren, zette het hele geval weer in elkaar en maakte er nog 29 vluchten mee, allemaal even succesvol. Het schijnt dat de ballon tijdens die eerste vlucht genoeg pech had gehad voor zijn hele verdere leven. Hoewel het vliegtuig als vervoermiddel door de lucht allang de ballon vervangen heeft, wordt de uitvinding van de Montgolfiers toch nog wel gebruikt. De ballon, zowel bemand als onbemand, speelt nog steeds een belangrijke rol in het verkrijgen van gegevens over het weer en de toestand van de lucht op grote hoogte. Er is een tijd geweest dat er vrijwel dagelijks een vliegende schotel werd gezien. Heel wat van die dingen zijn ongetwijfeld weerballonnen geweest, die hun lading instrumenten hoog de lucht in brachten...





LE GEANT

DE  
**BALLON**  
VAN  
FELIX NADA

© 1964 Walt Disney Productions









# ZWAAIT DE KRIJGSBIJL!

De Walogen hebben ontdekt dat de Duitsers de Sjavasjava's tot bondgenoten probeerden te maken. De Walogen, aartsvijanden van de Sjava sjava's, bieden zich bij de Duitsers aan. Deze accepteren het aanbod. Dan komen de Walogen Hubert en Hoempa Pa tegen. Ze ontwapenen het tweetal en laten hen logeren in een tent....



NAAR BUITEN!  
KOM!



DE GROTE SJAVASJAVA EN HET BLEEKGEZICHT  
MOETEN WEER IN HUN TIPI GAAN, WANT ANDERS  
ZULLEN ONZE PIJLEN HUN RILLENDE INGE-  
WANDEN DOORBOREN!

!!



MAAR  
MAAR

VERMOEI JE TONG MAAR NIET,  
BROEDER! WE WERDEN VERRA-  
DEN! HET ENIGE WAT WE NOG TE  
DOEN HEBBEN IS MOEDIG TE  
STERVEN!



HET IS ONGEHOORD!  
WE ZULLEN ONZE HUID  
DUUR VERKOPEN!

DAT DOET  
ZIEKE LEVER  
WEL



VOLG ME,  
LAMMELINGEN!

WE Zouden wil-  
len weten wat  
jullie EIGENLIJK  
WILLEN!



STOP! STOP  
DIE MUZIEK!

TAMTAMTAM  
BOMBOM!



DE SJAVASJAVA EN ZIJN  
VRIEND ZIJN ALS BOORLINGEN  
IN ONZE GRETTIGE HANDEN  
GEVALLLEN ZE ZULLEN AAN  
DE FOLTERPAAL GEBONDEN  
WORDEN EN WE ZULLEN HUN  
SCALPEN AAN DE BLEEKGE-  
ZICHTEN, ONZE BONDGENO-  
TEN, VERKOPEN



ZIEKE LEVER! ZIJN WOORD IS VALS  
EN IN ZIJN HART IS ER NIETS  
ANDERS DAN VERRAAD! WE  
ZULLEN DE WALOGEN BE-  
WIJZEN DAT WE LACHEND  
KUNNEN STERVEN!



HELEMAAL NIET! IK DENK  
ER NIET AAN! HET IS BELA-  
CHELIJK! WE MOETEN OVER  
DIE ZAAK NOG EENS  
PRATEN

MIJN BROER DUBBELE SCALP  
IS DAPPER. HET OGENBLK IS  
GEKOMEN OM DAT TE  
TONEN!



DUBBELE SCALP? HA/HA/ DE  
BLEEKGEZICHTEN ZULLEN ME DUS  
DUBBEL BETALEN DAT WORDT  
EEN FIJN ZAAKJE!

124











# Mickey en Goofy

## DE SCHIM VAN DE PIRAAT

Mickey en Goofy, die aan boord van het tot hotel omgebouwde schip de „Kliphaven” zijn, beloven kapitein Babbie op te pussen, zodat zij haar vrienden in de stad kan gaan opzoeken....

WE KUNNEN BETER WEGGAAN, VOOR HET WEÉR VLOED WORDT!

DE VLOED! WE HEBBEN NOG 'N PAAR MINUTEN! IK DENK ER OPEENS AAN DAT IK NOG IETS WILDE BEKIJKEN!



EN EVEN DAARNA...  
KAPITEIN BABBIE  
HEEFT GE-DAT ER GIST-  
LIJK! ER STAAT  
TOCH 8 EN 8.30!



KIJK EENS WAT 'N MOOIE MADELIEFJES!  
IK PLUK ER EEN VOOR KAPITEIN BABBIE!



(SNIF!) DEZE  
RIUKT VREEMD!



EN DIE NACHT...  
MISSCHIEEN IS ER WEL  
HELEMAAL GEEN  
SPOOK, MICK! MIS-  
SCHIEEN VERBEELD!  
KAPITEIN BABBIE  
HET ZICH MAAR!



WELTERUS...  
SNURK! GRRROMM!  
GRRROEM!!!



DEUREN  
KRUIDEN  
VOORBIJ...



WOORD VERVOLGD





# DE LOCKHEED NEPTUNE...

HET grootste vliegtuig van onze Marine Luchtvaart Dienst is de viermotorige Lockheed P2V-7B Neptune, waarvan er 15 in gebruik zijn op het marinevliegkamp Valkenburg bij Den Haag.

Je kunt deze toestellen geregeld langs onze kust zien vliegen. Het werk van deze Neptunes ligt namelijk boven zee. Hun taak is het om in tijd van oorlog ondergedoken onderzeeboten op te sporen en te vernietigen. Daartoe zit de Neptune vol met elektronische apparatuur. Wanneer je door een luik in de bodem naar binnen klimt, zie je de zogenaamde „black boxes" overal in het rond. Onlangs werd ik in de gelegenheid gesteld een vluchtje met zo'n Neptune van onze MLD mee te maken. Ik zat achterin, bij de grote ramen die achter in de romp zijn aangebracht en waar je een prachtig uitzicht hebt. We scheerden rakelings over de golven van de Noordzee naar de Scheveningse Pier, die vlak langs ons heen flitste. Toen werden beide straalmotoren

onder de vleugels aangezet en bijzonder steil klommen we omhoog. Met zijn vier motoren, twee zuiger- en twee straalmotoren, heeft de Neptune een hoge stijgsnelheid, die gelijk is aan, misschien zelfs groter dan, die van de Hawker Sea Fury, enkele jaren geleden nog in gebruik bij de MLD. Oorspronkelijk hadden de Neptunes van onze marine dichte rompneuzen met vier 20 mm-kanonnen. Deze worden nu echter vervangen door glazen neuzen, en dit ombouwen gebeurt bij Lockheed in Amerika. De eerste Neptunes van de MLD met glazen neuzen zijn al boven ons land waargenomen! De Neptunes zijn bewapend met raketten onder de vleugels, en kunnen bommen, mijnen of torpedo's meenemen in hun grote bommenschacht. In Amerika werd de Lockheed Orion met schroefturbines — ontwikkeld als opvolger van de Neptune en in Europa wordt voor dit doel de Breguet Atlantic gebouwd, die reeds door Frankrijk en Duitsland is besteld.

## TECHNISCHE GEGEVENS LOCKHEED NEPTUNE:

**Afmetingen:** spanwijdte 31,65 m, lengte 27,94 m, hoogte 8,94 m  
**Gewichten:** startgewicht 36 191 kg  
**Prestaties:** max snelheid 648 km per uur, kruissnelheid 333 km per uur, vliegbereik max. 5930 km.  
**Motortype:** twee Wright R-3350 zuigermotoren van 2500 pk elk en twee Westinghouse J34 straalmotoren van 1540 kg stuwkracht elk.







... EN ZIJN OPVOLGER:

# DE LOCKHEED door HUGO HOOFTMAN ORION!

Bij de Amerikaanse marinevluchtvaart worden de Lockheed Neptune onderzeebootbestrijders — zoals ook onze Marine Luchtvaart Dienst die heeft — thans vervangen door Lockheed Orions. Drie squadrons van de U.S. Navy zijn al met dit moderne marinevliegtuig uitgerust en daarvan zijn er twee gestationeerd aan de kust van de Atlantische Oceaan en één aan de kust van de Pacific. Tijdens de crisis om Cuba zijn de Orions gebruikt om luchtfoto's te maken van de Russische schepen die van en naar Cuba voeren. Bijna 1000 vliegen zijn, toen door deze Orions gemaakt. Het voornaamste verschil tussen de Orion en de Neptune schuilt in de motoren. De Orion heeft namelijk schroefturbines, straalmotoren dus die propellers aandrijven. De Neptune heeft nog zuigermotoren. De vier motoren van de Orion leveren totaal 'n goede 18.000 pk en daarmee haalt het toestel een snelheid van ongeveer 700 km per uur. Niet alleen de snelheid, maar ook het vliegberiek is groter dan dat van de Neptune. De Orion kan langer in de lucht blijven en daardoor een grotere afstand af-

leggen. Het toestel is ontwikkeld uit het bekende Lockheed Electra verkeersvliegtuig, zoals de KLM die in gebruik heeft. Er zijn in de romp echter bijna geen raampjes aangebracht en achter aan de staart is een lange punt bevestigd, de M.A.D. (Magnetic Anomaly Detector) die dienst doet bij het opsporen van onderzeeboten. De eerste Orion vloog op 30 maart 1961. Normaal heeft het toestel een bemanning van tien koppes. Een verschil met de Neptune vormt ook de drukcabine, zodat hoger kan worden gevlogen. De Australische marine heeft belangstelling voor de Orion en er zijn berichten dat ook onze Marine Luchtvaart Dienst voor de Orion meer dan gewone belangstelling heeft. Maar de kans lijkt groter dat onze marine de Franse Breguet Atlantic gaat kopen als opvolger van de Neptune. Dit toestel immers is speciaal voor de NATO als Neptune opvolger ontworpen en Fokker is bij de bouw van deze Atlantic betrokken. Tot dusverre hebben Frankrijk en Duitsland ieder twintig van die Atlantic besteld.



## TECHNISCHE GEGEVENS LOCKHEED P-3A ORION:

**Afmetingen:** spanwijdte 30,37 m, lengte 35,61 m, hoogte 10,26 m.  
**Gewichten:** startgewicht 56.980 kg.  
**Motortype:** vier Allison T56-10W schroefturbines van 4585 pk.  
**Prestaties:** max. snelheid ca. 700 km per uur, plafond 9145 m.



# DE SCHIPBREUKELINGEN



Op zoek naar kapitein Grant en twee matrozen van de 'Portunia', worden Lord Glen en zijn zoon John geïnteresseerd. Papa en Mary en Robert Grant in het bos en in de West en in de West. Het doet een ontbering getuigen. Het is ook, dat hen naar beneden slecht, botst, en breekt in twee stukken.





TERWIJL ZIJ DE VLUCHT VAN DE GEWELDIGE VOGEL VOLGEN, WEERKLINT ER PLOTSELING EEN SCHOT... DE CONDOOR TOLT NAAR BENEDEN, NOG STEEDS MET ROBERT IN ZIJN KLAWWEN...



DE VOGEL IS GERAAKT! HIJ VALT!

HU KOMT DAARGINDS TERECHT!

EN EVEN LATER...



HEB JE JE BEZEERD?

IK WERD DUIZELIG, MAAR HET GAAT AL OVER!

WIE LOSTE DAT SCHOT?

IK WEEET HET NIET. HIJ MISSCHIE!



ASJEMENOU! EEN INDIAN! ZOU HIJ GEVAARLIJK ZIJN?

EEN PATAGONIËR. FANTASTISCH! HET LIJKT WEL OF WE HONDERDEN JAREN TERUG LEVEN! IK KEN EEN PAAR WOORDEN... MIS-SCHIEEN VERSTAAT HIJ ME. NA'NAHANKI! K'IGLADI!

HU ANTWOORDT NIET.

OF U ME VERSTAAT OF NIET, IK WIL U BEDANKEN VOOR HET REDDEN VAN MIJN BROERTJE!



GELUKKIG... KON DOEN.



HU SPREEKT ONZE TAAL!

HOE BESTAAT HET. DIT IS EEN NOG GROTERE VERASSING DAN DAT GOED GEMIKTE SCHOT!



EËN ENKEL SCHOT... PRECIES IN ZIJN HART!

NEE! ALS SCHOT DOOR HART... VOGEL DOOD EN SLAP... JONGEN VALT! RAAKTE ACHTER KOP. VOGEL STIJF... ZWEEFT NAAR BENEDEN... JONGEN VEILIG!



WE ZOEKEN ONZE WADER. ZIJN SCHIP IS VERGAAN EN HIJ WERD GEVANGEN GENOMEN DOOR DE INDIANEN.

IK HOOR INDIANEN HOUDEN DRIE BLANKEN VOOR LOSGELD... VER VOORBU GROTE VLAKTE.



ZIJ ZIJN NIET VAN MIJN STAM. WIJ GEEN MANNEN HOUDEN VOOR LOSGELD. IK ARAUCANIER... OPPERHOOFD THALCAVE. IK ZAL HELPEN JULIE.





THALCAVE NEEMT HEN MEE NAAR ZIJN DORP, WAAR ZIJ PAARDEN EN VOEDSEL KRIJGEN, EN LEIDT HEN DAN OVER DE UITGESTREKTE VLAKTE...

WAT EEN GEWELDIG GROTE BOOM!

DE ZON GAAT ONDER. WIJ BLIJVEN HIER SLAPEN IN BOOM. MISSCHIEN OVERSTROMING. VOORRADEN OOK IN BOOM.

DIE NACHT WEKT EEN GEROMMEL THALCAVE...

OVERSTROMING KOMT! HAASTEN!

OVERSTROMING?! LAAT ME NIET LACHEN! ER IS GEEN WATER TE BEKENEN. IK SLAAP IN MIJN TENT OP DE GROND!

WORD WAKKER!! OVERSTROMING! IK ROEP MAN IN TENT. BLIJF IN BOOM!

NAUWELIJKS HEEFT THALCAVE LORD GLENARVAN GEROEPEN EN IS HIJ OP HULP UITGEGAAN, OF EEN GEWELDIGE WATERMASSA SPOELT OVER DE DORRE VLAKTE NAAR DE BOOM...

VLUG, VADER!! HET WATER KOMT!

LIEVE HELP! IK ZIE HET!

© 1964 Walt Disney Productions

IK ZAL U HELPEN, VADER. 'T WATER IS VLAK-BIJ!

EN HET REGENT NIET EENS!

EEN MUUR VAN WATER STORT ZICH TEGEN DE BOOM EN KOLKT ER SCHUMEND OMHEEN...

DE VLOEDGOLF TREKT VERDER OVER DE VLAKTE ...

GELUKKIG! HET IS VOORBIJ!

IK BEGRIJP ER NIETS VAN! EEN OVERSTROMING... EN GEEN DRUPPEL REGEN!

WE ZITTEN LELIJK IN DE VAL. AAN ONS LOT OVERGELATEN IN EEN BOOM! ONZE ENIGE HOOP IS THALCAVE. ALS DIE NIET TERUGKOMT...

DE DAGEN GAAN LANG ZAAM VOORBIJ VOOR HET VIJFTAL IN DE BOOM. ZIJ ETEN VOGELEIEREN EN VIS EN KIJKEN ONAFGEBROKEN UIT NAAR THALCAVE...

NOG STEEDS NIEMAND. EN HET WEER WORDT SLECHTER. HET LICHT AL!

OCH, HET IS NOG 'N HEEL EINDE HIER VANDAAN!

WORDT VERVOLGD





**BOB  
SPAAK**  
op zijn  
sport  
praatstoel

Nou, je ziet dat zijn laatste overwinning in 1961 behaalde, in Rotterdam, waar, zeggen ze weleens, het Nederlands elftal gewoonlijk veel beter voetbalt dan in Amsterdam. Al meen ik het me wel te herinneren dat we in het Olympisch Stadion nog tegen de Luxemburgers gelijk speelden, waarna het toch in Rotterdam gebeurde dat we van diezelfde Luxemburgers... nou ja, praten we niet meer over.

Balans van deze tien wedstrijden:

België	5	2	3	19	—	24	12
Nederland	3	2	5	24	—	19	8

Sedert 1946, het jaar waarin de duels

geteld heb, 86 voltreffers en moest er aan de Belgen 82 toestaan.

En wanneer we alle tot nu toe gespeelde wedstrijden (de serie begon in 1905!) bij elkaar nemen, dan krijgen we de volgende balans:

Nederland	97	45	20	32	241-191	110	pnt.
België	97	32	20	45	191-241	84	pnt.

Zondag in Antwerpen dus de 98ste wedstrijd, volgde jaar in Nederland, in Rotterdam of in Amsterdam de jubileumwedstrijd: de honderdste. Daar moeten ze dan iets bijzonders van maken, iets feestelijks. Ik weet niet zo dadelijk wát, hoor. Ze zouden, om 'ns wat te noemen, de spelers kunnen laten opdraven in de bekende lange broeken van 1905, pet op 't hoofd, snor onder de neus, enfin, jullie hebben dat weleens op oude foto's gezien. Ze zouden — maar ik denk niet dat dat zo gemakke-lijk gaat — voor één keer de toegangs-prijzen kunnen halveren of de jongens voor een dubbeltje op de staantribunes kunnen toelaten. Nietwaar? Maar zo ver zijn we nog niet.



tussen de elftallen van beide landen na de Tweede Wereldoorlog werden hervat, won ons vertegenwoordigende elftal evenveel wedstrijden als het verloor, namelijk veertien, speelde er negen gelijk, scoorde, als ik het goed

Eerst zondag die wedstrijd in Antwerpen. Als je zo de laatste vijf wedstrijden van het rijtje van tien bekijkt, dan zul je moeten toegeven, dat het verschil steeds kleiner is geworden (4-0 voor de Belgen, 3-1, 2-0, 1-0 enne... 1-1 gelijk). En zou het nu zo gek zijn als we eens de andere kant opdraaien? 't Hoefst niet onmiddellijk een „Feijemoord“ te worden (1959 Rotterdam: Nederland — België 9-1), maar een klein overwinninkje zou toch wel plezierig zijn, al zie ik niet zo een-twee-drie hoe we dat tegen de knap en vooral mooi en nuttig voetballende Belgen voor elkaar moeten krijgen, maar je weet tenslotte nooit hoe een koe een haas vangt. Wel hoop ik van harte dat bij ons het accent niet voornamelijk op de verdediging zal liggen.

Ik vind juist dat je moet proberen zo veel mogelijk doelpunten te maken. Of vergis ik me soms? Kan best zijn, hoor, want ik heb tenslotte de voetbal-wijsheid niet in pacht, maar ik heb altijd gedacht dat het gezonder is te proberen een wedstrijd te winnen en een tegenstander te verslaan, dan je erop toe te leggen een wedstrijd niet te verliezen en een tegenstander alleen maar voor de voeten te lopen. Zeg nou zelf, heb ik gelijk of niet?

# HUP, HOLLAND, HUP!

- |                 |                    |     |
|-----------------|--------------------|-----|
| 1959 Amsterdam: | Nederland — België | 2—2 |
| 1959 Rotterdam: | Nederland — België | 9—1 |
| 1960 Antwerpen: | België — Nederland | 2—1 |
| 1960 Antwerpen: | België — Nederland | 1—4 |
| 1961 Rotterdam: | Nederland — België | 6—2 |
| 1961 Amsterdam: | Nederland — België | 0—4 |
| 1962 Antwerpen: | België — Nederland | 3—1 |
| 1962 Antwerpen: | België — Nederland | 2—0 |
| 1963 Rotterdam: | Nederland — België | 0—1 |
| 1963 Amsterdam: | Nederland — België | 1—1 |







# KUIFJE



# HET GEHEIM VAN DE EENHOORN

Na het verhaal van de Eenhoorn te hebben verteld, leest kapitein Haddock het testament voor van François, ridder Hadoque, waarop Kuifje uitroept dat de schat van Scharlaken Rackham van hen is...

Wat bedoel je daarmee?

Waarom denkt u dat de ridder aan zijn zoons vraagt, de grote mast van alle drie de scheepsmodellen iets te verplaatsen?



Hoe moet ik dat nou weten? Misschien was die man erg nauwkeurig en vond hij zijn schepen anders niet helemaal volmaakt.

Als dat zo was, had hij de masten zelf wel verplaatst. Maar waarom vroeg hij het juist aan zijn zoons?



Als zijn zoons hadden gehoorzaamd, zouden ze in de mast van ieder schip een klein rolletje perkament hebben gevonden!



Denk je? Maar hoe weet jij dat nou?

Omdat ik 't perkament vond dat verborgen zat in het schip, dat ik op de markt heb gekocht! Ik heb het hier bij me...



Mijn portefeuille! ... Welke schurk heeft mijn portefeuille gestolen! ...



Gestolen? ... Maar misschien heb je hem thuis laten liggen.

Nee, hij is beslist gestolen. En het is in de tram gebeurd, onderweg naar u. Ik herinner me dat iemand me bijna omver liep.



En wat stond er op dat perkament?

Eh ... O ja: Drie broeders vereend. De drie zoons van de ridder. Drie Eenhoorns, die tezamen in de middagzon varen, zullen spreken. De drie schepen bevatten samen het geheim: de drie perkamenten. De rest is me niet duidelijk ...



Want van het licht komt het licht. En zal ... dan volgen er een paar cijfers en tenslotte een kruisje en de woorden: van de adelaar schitteren ...

Daar is geloof ik alles ...

Hm. En wat moet dat allemaal betekenen?



Dat weet ik nog niet, maar ik ben ervan overtuigd dat we de diamanten van Scharlaken Rackham zouden ontdekken als we die drie perkamenten konden bemachtigen. En ik weet al waar het tweede perkament op het ogenblik is. Gaat u mee, kapitein?



Je denkt dus dat je ècht weet waar het tweede perkament is?

Ja, want ik weet wie de eigenaar van de tweede EENHOORN is!



De tweede EENHOORN, die mijn voorvader heeft gebouwd?

Ja, het is van een zekere meneer Sakharine.



Kijk, hier zijn we er al. Op nummer 21.



Help! ... Politie! ... Help! ...





